

Al zeven eeuwen lang kijken generaties vol bewondering naar de Collegiale Onze-Lieve-Vrouwekerk. Een knap staaltje van middeleeuwse bouwkunde in karakteristieke Demergotiek. Een indrukwekkend kunstwerk dat ons sinds 1337 is nagelaten door onze voorouders. Een beschermd monument dat we koesteren.

Een "Vredesbeiaard" bouwen in de westertoren van "de grote kerk" wordt dan vandaag het werk van onze generatie. We willen dit doen ter herdenking van 100 jaar Eerste Wereldoorlog en de miljoenen slachtoffers. Het is bovendien een unieke gelegenheid om de stad Aarschot extra attractief te maken.

#### ADVISEUR - BEIAARDIER



Marc Van Eyck

#### INSPELING VAN DE BEIAARD IN 2018



Jo Haazen

VREDESBEIAARD AARSCHOT - IK DOE MEE

KONING BOUDEWIJNSTICHTING

IBAN BE10 0000 0000 0404 BIC BPOTBEB1

Referentie:

L82329 - Aarschot - Beiaard O.-L.-V.-Kerk

Anonimiteit wordt gewaarborgd indien gewenst



**VREDESBEIAARD**

**Onze-Lieve-Vrouwekerk**

**AARSCHOT**





## ONS BOUWPLAN



De beiaard wordt in de westertoren opgebouwd als een volledig manueel bespeelbaar instrument bestaande uit **51 bronzen klokken**, opgehangen in drie etages en uitgerust met een computergestuurd automatisch spel dat vanaf 9 u. 's avonds tot 8 u. 's morgens zal zwijgen uit respect voor de nachtrust van de omwonenden en alle inwoners van Aarschot. De grootste klok weegt ongeveer 1.200 kg en de kleinste slechts 9 kg.

Opbouwplan van de Vredesbeiaard in de westertoren

## UW VREDESBEIAARD

De nieuwe Vredesbeiaard van Aarschot is een zeer belangrijke stap in de voortdurende evolutie van de beiaardcultuur in ons land. Hij wordt voor Aarschot zelf een extra en vooral blijvende toeristische attractie die bovendien de aandacht zal trekken van vele muzikliefhebbers in binnen- en buitenland.

De beiaard zal de volgende jaren en eeuwen de imposante westertoren van de Collegiale Onze-Lieve-Vrouwekerk sieren en zijn sfeervolle melodieën over de stad en de omgeving uitstrooien ter gelegenheid van vele belangrijke manifestaties en evenementen.

Wij verheugen ons nu ook al over het feit dat we samen met heel veel mensen zullen kunnen genieten van de melodieuze beiaardklanken van de Vredesbeiaard van Aarschot en van de feestelijke beiaardconcerten die zullen kunnen worden georganiseerd naar het voorbeeld van andere Vlaamse steden zoals o.a. Antwerpen, Brugge, Diest, Leuven, Lier, Mechelen, Peer, Tienen...

## MET UW HULP

Dit project is compleet afhankelijk van vrijwillige sponsoring en van de niet aflatende inzet van een groep idealisten en muzikliefhebbers, officieel het "Beiaardcomité van Aarschot".

### DE KONING BOUDEWIJNSTICHTING

Het project werd in april 2010 goedgekeurd door de Koning Boudewijnstichting en geniet vanaf dat ogenblik haar volledige steun. Jaarlijks wordt het verslag van de vorderingen van de werken naar de KBS opgestuurd en door deze stichting geëvalueerd.

### U KUNT ONS HELPEN

- 🔔 Door een persoonlijke gift
- 🔔 Door een gift in familieverband of in groep
- 🔔 Door het schenken van een klok ♦

♦ De namen van de schenker(-s) worden, afhankelijk van het bedrag van de sponsoring, in brons verveeuwigd op de klok of op een bronzen gedenkplaat.

### UW BELASTINGVOORDEEL

Voor **stortingen vanaf 40,00 euro** ontvangt u **een fiscaal attest** van de Koning Boudewijnstichting. Maar elke gift, groot of klein, persoonlijk, familiaal of in groep is even zeer welkom.

Meer inlichtingen:

**Beiaardcomité Aarschot**

E. H. Huub Gerits - 016 57 20 43

Flor Trappers - 016 56 51 10

info@flor-trappers.be

Bezoek ons project ook op het internet:

[www.vredesbeiaard.com](http://www.vredesbeiaard.com)